

## Skoda Tour i Hollabrun Østrig

Her er en lille historie, fra en der var med for første gang med min Mor og Far.  
Ja hvad kan man sige, det er et fantastisk stykke arbejde der bliver lagt i Skoda tour.

Turen til Østrig gik gennem Tjekkiet med en overnatning i Ceska Lipa. Lørdag kørte vi så videre til hotellet i Hollabrun i Østrig, hvor vi blev modtaget af en masse glade Skoda ejere. Jeg blev meget overrasket over at der var gaver til alle børn og hunde.



Søndag var vi ude og køre Skoda rally, jeg sad på bagsædet hvor jeg rigtig kunne nyde naturen.  
Det så rigtig flot ud med markerne hvor der var plantet solsikke.

Mandag var vi ude og sejle med båden "Prinz Eugen" på Donau fra Krems til Melk, inden vi gik i land spiste vi frokost ombord, videre med bus til Maria Taferl, det var igen en fantastisk natur.



Tirsdag gik vi en tur ind til Hollabrun og osede.

Onsdag var alle bilerne samlet inde på torvet i Hollabrun hvor de var stillet op i nogle timer.

Vi var også til vin smagning som blev afholdt udendørs, da det var dejligt vejr, varmt, vi blev bænket ved lange borde og bænke, det var en dejlig aften. " undskyld Rasmus jeg gør det aldrig mere".



Torsdag kørte vi en tur til grænsen i Tjekkiet, hvor der lå et kæmpe marked med legeplads til børn (mod betaling), mange forretninger og restauranter.

Fredag kørte vi en tur til Wien hvor vi gik rundt i nogle timer, meget varmt, inde i en af de store flotte kirker, det var et fantastisk syn, en tur i hestevogn var vi også, hvor vi fik set lidt af den gamle bydel.

Lørdag efter at vi havde sagt farvel, var det på tide at køre hjem igen med en overnatning i Ceska Lipa. Det var en rigtig god uge med mange dejlige Skoda folk og god mad.

Lizette Edelhard Laursen