

## Tur med klubben søndag d. 3 juni 2018.

Turen gik til Danmarks busmuseum Skælskør, så familien Sørensen fik samlet tropperne (Erik/Bente/Simon/Anders, dog kunne Anders ikke deltage).

Vi mødtes med Arne Edelhard og frue, Per og veninde og Rene på Karlslunde rasteplads.

Her fik undertegnede (Simon), fremvist Rene's nye Fabia og et vanligt foredrag om hvor udelige danske politikere er og alting er bedre i Schweiz.

Vi startede bilerne op og kørte til Skælskør, hvor vi ved ankomsten skulle indtage frokost. Der var motionsløb i byen så det var svært at parkere.

Vi havde madpakke med som vi indtog nede ved havnen, resten af selskabet fandt et sted oppe i byen.

Efter frokost kørte vi ud til museet som lå i et industrikvarter, her stødte Jens Ole til.

En af museet aktører tilbød os en køretur i en tur i en Pariser-bus bus fra 1934 af mærket Renault for 25kr. pr. person, Arne havde spenderbukserne på, så klubben betalte for turen.

Vi fik kort historien om hvordan bussen var kommet til landet.

Det er også muligt at leje bussen.

Så vi fik en køretur i Skælskør by, vi kunne vinke til alle de stakkels motionsløbere som måtte indhalere røgen fra Packard Dieselmotoren som bussen er udstyret med.

Vi fik historien om en hotel bussen der havde kørt rundt ude i den store verden.

De havde Michael learns to rock tur-bus stående.

Man måtte konstatere, at restaurerer disse gamle køretøjer kræver ikke kun en mekaniker-uddannelse, men både pladesmeden og tømrer/snedker faget også spiller en hvis rolle, hvis man altså kigger ind i denne ford-bus (billede til højre). En god ting var at man havde adgang til busserne.

Flere projekter har man gang i på museet, nogle kan synes håbløse, andre er godt i gang med at blive køreklar.

Man må værdsætte disse ildsjæle som ligger deres energi i disse gamle køretøjer.

Kaffen indtog vi i museets gård, hvor ham med spenderbukserne betalte det også. Bente supplerede med nogle LU-kager og der var tid til hygge-sludrestund.

Alt i alt en hyggelig dag, selvom vi ikke var så mange. Og vejret var perfekt.

En tak fra familien Sørensen for en hyggelig dag i klubben.



Pariser-bus 1934

