

Lørdag d. 10/9-2016, besluttede jeg at skifte olie på det gule lyn (Skoda 105l årgang 1977). Hvorfor så det??? Jo for den skulle på tur med klubben søndag 11/9-2016.

Så den fik frisk olie og filter samt en flydende mekaniker for at tage det værste lejestøj. Nyt luftfilter og ventiljustering.

Blev afhentet søndag d. 11/9-2016 af brormand og forældre om formiddagen i deres sorte fabia, Inden vi tog afsted fra Helsingør, måtte fabia'ens rudeoptræk nød repareres.

Vi fik startet 105'eren op og begav os til Roskilde, vi skulle mødes på en p-plads der.



Vi fik samling på tropperne i Roskilde, det gule lyn var den eneste af sin slags.

Per førte an i kolonnen af Skoda-biler på vej mod vores bestemmelsessted Sæby (ikke i Jylland).

Men efter sigende, en by liggende ved Høng. Vi kørte ud på nogle små landeveje hvor en del cyklister blev forgiftet af 105'erens udstødning. Havde ikke nogen ide om hvor vi kørte, men smukt var det.

Vi ankom til Sæby hvor Vestsjællands bilmuseum ligger, Min far fortalte at det var en gammel fabrik som engang lavede hospitalssenge. Familien Sørensen troede at man kunne købe frokost på stedet, det kunne man så ikke. Men der var kaffe og kage senere.

Til trods for efterårets snarlige komme, kunne vi mønstre solskin og ca. 22 grader, kunne ikke være bedre.

Per havde medbragt et stk. barnebarn og oldebarn så gennemsnitsalderen blev trukket ned, det gule lyn trak så gennemsnitsalderen op i vognparken. Det kunne ikke være bedre...Undertegnede er 37 år, selvom jeg ikke vil være ved det.



Vi trissede rundt og så på en masse gamle biler, motorcykler og knallerter, her var både vw, dkw, saab fiat, chevrolet og meget andet, men ingen skoda'er til gengæld var der en wartburg fra 80'erne. Hvor Rene straks fortalte, at han selv havde haft sådan et fantastisk stykke østtysk mekanik!!! Eller rettere hvor ringe den egentlig var.

Ved en tid var der kaffe/kage og hygge/sludrestund. Her fik familien Sørensen deres egentlige frokost (kaffe og kage)...

Efter kaffen kunne man så gå ud at nyde solen lidt og småsludre lidt med folk.

Alt i alt en hyggelig søndag og et fantastisk vejr som den gamle gule Skoda elsker at luftes i. Ca. kl.16:00 dragede familien Sørensen nordpå.

M.v.h. Simon og resten af familien Sørensen Erik, Bente og Anders.